



# ירושלים של חסד

מיועד לילדים



מטרות:



1. היכרות עם ירושלים באגדות העממיות.
2. הבנת המושגים אהבה וחסד בהקשר של העיר ירושלים.
3. הפגמת הערכים בחיי היום יום של המשתתפים.

משך הפעילות: 35 דקות



ציוד:



סיפור מודפס  
אביזרים להצגה (כובעים שונים)  
פתקים/דפים  
כלי כתיבה וציור

מהלך הפעילות:

שלב א: הקראת הסיפור המצורף.  
שלב ב: שאלות הבנה בסיסיות.  
שלב ג: המחזת הסיפור.



שלב א: הקראת הסיפור המצורף

שלב ב: שאלות הבנה בסיסיות

- מי מופיע בסיפור?
- למה עשו האחים את מה שעשו?
- למה לדעתכם נבנתה ירושלים דווקא במקום הזה?

שלב ג: המחזת הסיפור

נבחר שני משתתפים שיציגו את שני האחים ונשאל כל אחד מהם את השאלות הבאות:

איך קוראים לך? תאר לנו מה אתה עושה במשך היום?  
היכן אתה גר? ממה אתה מתפרנס?

על מה אתה חושב באמצע הלילה? תוכל לספר לנו על מה שקרה באחד הלילות?

אפשר לבקש מהם להציג מה קרה באותו לילה ולאחר מכן לשאול: איך עוד תוכלו לעזור לאח שלכם?

אם הפעילות מתקיימת עם ההורים, אפשר לחלק את הנוכחים לזוגות של הורה וילד ולבקש מהם לחשוב ביחד מה עוד ניתן היה לעשות כדי לעזור לאח?

הילד יכול לצייר וההורה יכול לתאר בכתב את הרעיון של הילד.

לאחר מכן נבקש מהמשתתפים להציג בפני כולם את מה שעשו (ציור או כיתוב).

## אביזרי עזר

### מעשה בשני אחים

היה היו שני אחים ולהם חווה משותפת. במשך שנים רבות הם עיבדו את האדמה ביחד, באחוה וברעות. הגיע היום שבו אחד מהם נשא אישה ולכן חילקו ביניהם את החווה. האח הנשוי בנה לעצמו בית חדש ועבר לגור בו עם אשתו, בעוד שהאח השני המשיך לחיות לבדו בבית החווה הישן. שני האחים המשיכו לעבד את שדותיהם המבורכים וקצרו רווחים.

חלפו השנים, לאח הנשוי נולדו בינתיים עשרה ילדים ואילו האח השני נותר בודד. באחד הלילות חשב לעצמו: "יש לי שדה גדול ומבורך, הפרנסה מצויה בשפע ובכל זה אני משתמש רק לעצמי. גם לאחי יש שדה גדול ומבורך אבל הוא צריך להאכיל שנים עשר פיות!" ומחשבה למעשה – קם ממיטתו באמצע הלילה, יצא מהבית אל הגורן, אסף בידיו מספר אלומות של חיטה, טיפס במעלה הגבעה שהפרידה בין הבתים והניח אותן יחד עם אלומותיו של האח הנשוי.

באחד הלילות חשב לעצמו האח הנשוי: "כמה חבל. לי יש עשרה ילדים ואישה נפלאה – החיים שלי מלאים ומאושרים, בעוד שאחי המסכן בודד כל כך. כל מה שיש לו בחיים זו החיטה שלו..." וכך, באמצע הלילה הוא קם ממיטתו, יצא אל הגורן, אסף לחיקו מספר אלומות חיטה, טיפס במעלה הגבעה וצירף אותן לאלומותיו של אחיו.

מדי לילה פסעו האחים הלך ושוב. כל אחד מהם טיפס על הגבעה, חצה את גבול השדות, הוסיף חיטה לגורן של אחיו ובבוקר היה תוהה איך ייתכן שערימת החיטה שלו מתברכת ונראה כאילו אינה מצטמצמת כלל...?

באחד הלילות, בעודם מטפסים להביא את אלומותיהם זה לזה, נפגשו שני האחים בפסגת הגבעה, נפלו זה בזרועותיו של זה, בכו והתנשקו.

האגדה מספרת כי במקום שבו נפגשו האחים נבנתה העיר ירושלים.

